

BALDAKIJN presenteert de BATMAN TELEVISIESERIE in

OOK OP
T.V.!

BATMAN

MAGAZINE

NUMMER
7

Prijs: Fl. 3,95
België: Bfr. 82





BATMAN

MAGAZINE

Nummer 7

Redactie

Scott Peterson
Michel Nadorp
Meerten Wellemen
Martine C. Loos

Vormgeving

Meerten Wellemen

Vertaling

Meerten Wellemen

Lettering

Martine C. Loos

Productie

Ger van Mourik
Martine C. Loos

Uitgever

Anna Loos



Direkteur

Gert-Jan van Muylwijk

De stripverhalen in dit nummer werden oorspronkelijk gepubliceerd in The Batman Adventures 12, september 1993 en The Comics Adaptation of Batman The Animated Movie Mask of the Phantasm

BATMAN MAGAZINE is een uitgave van BALDAKIJN BOEKEN, Zwarteweg 6-c, 1412 GD Naarden



Copyright © 1992, 1993 DC Comics. All rights reserved. All characters, their distinctive likenesses and related indicia featured in this publication are trademarks of DC Comics. The stories, characters, and incidents featured in this publication are entirely fictional. Used with permission. Printed in Finland.

HI, THERE!

Dat de meeste medewerkers van BATMAN MAGAZINE zelf ook enorme BATMAN-FANS zijn, is waarschijnlijk geen verrassing voor jullie. Maar dat sommigen dat al heel lang zijn misschien wel. Eén van die medewerkers is dat zelfs al meer dan **VIJFENTWINTG JAAR!** Drie keer raden wie dat is? Inderdaad! Dat ben ik zelf! Toen ik elf jaar was, maakte ik voor de eerste keer kennis met BATMAN, dank zij de televisieserie met ADAM WEST en BURT WARD. Dat was in 1966. Ik ontdekte pas veel later dat BATMAN een stripheld was. Dat kwam omdat de stripverhalen van BATMAN eindelijk ook in Nederland en België verschenen. Ik vond die strips een beetje raar getekend, maar ik verslond ze wel allemaal! Het was het begin van een mooie vriendschap. Daarna werd het stil rond BATMAN, maar hij bleef voor mij altijd een grote held. In 1989 was het opnieuw raak! Dit keer door de BATMAN-FILM met MICHAEL KEATON, JACK NICHOLSON en KIM BASINGER. In 1989 was het ook precies vijftig jaar geleden dat BOB KANE en BILL FINGER begonnen met DE AVONTUREN VAN BATMAN. Dus reden genoeg voor een feestje. Dat werd gevierd tijdens DE STRIPDAGEN, dat jaar in Den Haag, met een fantastische BATMAN TENTOONSTELLING, die door MICHEL NADORP en mij werd georganiseerd. Toen TELEKIDS in 1990 begon met de oude televisieserie van BATMAN waren MICHEL en ik bij IRENE MOORS om over BATMAN te vertellen. We zijn nu vijf jaar verder en we kijken terug op een fantastisch BATMAN JAAR. Dank zij de tekenfilmserie van BATMAN, maar natuurlijk ook BATMAN MAGAZINE. Bovendien zie je in de winkel prachtig speelgoed van BATMAN, maar ook spannende BATMAN computersgames en natuurlijk ook de video van BATMAN EN HET MASKER VAN PHANTASM. Dat is waarschijnlijk nog maar het begin, want 1995 wordt een geweldig BATMAN JAAR, vooral door de derde BATMAN-FILM 'FOREVER!' Ik heb zo'n idee dat ik nog lang zal kunnen genieten van deze bijzondere vriendschap! Ik hoop dat BATMAN MAGAZINE voor jullie ook het begin wordt van een mooie vriendschap!

Veel plezier trouwens met dit nummer van BATMAN MAGAZINE!

Hearts

P.S. Wil je meer weten over de hoofdrolspelers van het verhaal dat op de volgende pagina begint, lees dan eerst GIRLS TALK op pagina 33.



VEEL LIEFS VAN BATGIRL!

DEEL 1: PAPA'S KLEINE MEID



"BATMAN!
DIE IK EEN PAAR DAGEN OF
VAKANTIE, GELOOF MI... HOEWEL?"

TEKST: KELLEY PUCKETT
TEKENINGEN: ANKE PAROBECK
EN RICK BURCHETT
KLEUR: RICK TAYLOR

SPECIAL THANKS TO BOB KANE AND BILL FINER!













DEEL 2: MEIDEN ONDER ELKAAR

















DEEL 3: EEN SLIMME MEID

WAS JIJ OOK VAN PLAN OM
SANDY TE ONTVOREN?

NEE, HOOR...

WAT JULIE NIET WETEN
IS DAT DE SUIKER DIAMANT
OP DE VERDIEPING HIERBOVEN
WORDT TENTOONGESTELD.

DE BEVEILIGING OP DIE VERDIEPING
IS PRIMA GEREEDSD, MAAR NIET OP
DEZE VERDIEPING. ZEKER NIET NADAT
MIJ DE BEWAKERS HEB VERVANGEN!

KOMMISSARIS GORDON IS
VERANTWOORDELIJK VOOR DE
VERLIEF VAN DE DIAMANT!

DOM VAN HEM,
VIND JE OOK NIET?







RING RING RING RING RING







THE END

GOTHAM GAZETTE

SPECIALE EDITIE VOOR BATMAN MAGAZINE NUMMER 7



Batman door Norman Breyfogle



Batman comic nummer 400 verscheen in oktober 1986. De voorplaat werd geschilderd door Bill Sienkiewicz



Year One

DE BATMAN STORY DEEL VII

Batman werd in 1939 verzonnen door striptekenaar Bob Kane en tekstschrjver Bill Finger. In de 55 jaar die inmiddels voorbij zijn gevolgen, is er natuurlijk heel veel met Batman gebeurd. Wij gaan proberen om die 55 jaar voor jullie op een rijtje te zetten. Wij zijn vorige maand gestopt in 1988, maar we pikken de draad van het verhaal weer op in 1987.

1987: Door het grote sukses van Frank Millers 'De Terugkeer van de Dark Knight' gaan ook andere beroemde striptekenaars verhalen van Batman maken. Dit jaar verschijnt Year One, geschreven door Frank Miller en getekend door David Mazzucchelli.

1988: Norman Breyfogle breekt door als de nieuwe tekenaar van Batman in Detective Comics. Speciale uitgaven met Batman in de hoofdrol zijn dit jaar Year Two, geschreven door Mike Barr en getekend door Todd Mc Farlane, Alfredo Alcalá, Paul Neary en Alan Davis. Maar vooral The Killing Joke, geschreven door Alan Moore en getekend door Brian Bolland en The Cult, geschreven door Jim Starlin en getekend door Berni Wrightson.



The Killing Joke



Batman cult

Volgende maand meer!



BATMAN MAGAZINE
ZWARTEWEG 6-C
1412 GD NAARDEN
NETERLAND

SUPER BATBOX

Hoi, hoi!

Leuk blad maken jullie! Ga zo door! Vraagje. Enig idee waar ik oude Nederlandse Batman comics kan kopen?

Bedankt en de groeten van Wouter Scheffer uit Haarlem

Bedankt, Wouter. De meeste kans om oude Nederlandse Batman comics te vinden maak je bij: stripwinkels, op rommelmarkten of bij tijdschriftenkraampjes op de gewone markt. Succes!

Houdoel

Ik zou het heel leuk vinden als jullie een foto plaatsen van de tekenaar en de schrijver van Batman. Doen jullie dat?

Veel liefs van Judith de Roos uit Heemstede

Wij konden helaas geen foto vinden van Mike, Rick en Kelley, Judith, maar we hebben wel een leuke tekening ontdekt, gemaakt door Mike en Rick, waar zij opstaan samen met alle andere medewerkers van The Batman Adventures: het Amerikaanse broertje van Batman Magazine. Kijk maar!

1. Mike Paroebek maakt de potloodtekeningen
2. Tim Harkins doet de Amerikaanse lettering
3. Rick Taylor doet de inkleuring
4. Kelley Puckett schrijft de teksten
5. Rick Burchett maakt de inkttekeningen
6. Scott Peterson is de hoofdredacteur van DC Comics The Batman Adventures
7. Darren Vincenzo is zijn assistent



TATARATAI!
 DE OPLOSSING EN DE WINNAARS
 VAN DE BATMAN MAGAZINE 4 PRIJSVRAAGIJ
 DE OPLOSSING IS:

ROBIN VERSCHIJNT VOOR HET EERST IN BATMAN MAGAZINE 4.
 EN DE PRIJSWINNAARS ZIJN: IMRAN ASRAF, DAVY VAN GORKUM,
 PINO TERLAAR, STEVEN HOORNWEG, REMCO HOMBERG,
 VINCENT MÜNNIK, STEPHAN KRABBENDAM, AKIM WILLEMSSEN,
 NICOS ARGYRIADIS EN RUTGER MOBRON.
 ALLEMAAL BEDANKT VOOR JULIE INZENDING EN
 HEEL VEEL KIJNGENOT MET DE VIDEOPIJS
 "BATMAN EN DE GEEST!"



Hallo!

Hebben jullie gezien dat onze Biebel zo af en toe voor Batman speelt? Ik kwam deze tekening tegen in Suske en Wiske Weekblad. Gebeurt het wel vaker dat andere stripfiguurtjes zich verkleeden als Batman of is dit de eerste keer?

Groetjes van Saskia Van Gompel uit Antwerpen

Bedankt voor jouw leuke brief, Saskia. Wij weten heel zeker dat Biebel niet de eerste was, maar we verklappen verder niets. Wil je weten waarom niet, kijk dan snel op de achterkant van dit nummer van BATMAN MAGAZINE!



Hallo, Martine, Scott, Michel en Meerten!

Er zijn op zondagochtend zoveel leuke programma's om naar te kijken, dat we van de ene zender naar de andere zappen. Wij kijken altijd naar Modelief bij Villa Achterwerk, Batman bij de Cartoon Express en Wordt Vervolgd op Kindernet. Wordt Vervolgd begint altijd om half elf en Batman begint meestal als Wordt Vervolgd nog bezig is, dus zappen we tijdens Wordt Vervolgd naar de Cartoon Express om het begin van Batman niet te missen. Weten jullie trouwens hoe lang we nog naar Batman kunnen kijken?

Groetjes van Emanuel van Haard uit Haarlem

Gelukkig nog heel lang, Emanuel. Als de Cartoon Express alle afleveringen van Batman uitzendt, kun je tot september volgend jaar van deze serie genieten!

DE VORIGE KEER IN: HET MASKER VAN PHANTASM

In Gotham zijn kort na elkaar twee hendeleders vermoord, Chuckie Sol en Buzz Bronski. Wij weten dat de geheimzinnige Phantasm de dader is, maar gemeenteraadslid Arthur Reeves is ervan overtuigd dat Batman de twee hendeleders heeft vermoord. Hij heeft kommissaris Gordon gevraagd om Batman op te sporen, maar de kommissaris wil er niets mee te maken hebben. Batman weet ook dat Phantasm de dader is en hij is zelf een onderzoek begonnen om zijn onschuld te bewijzen. Tot zijn grote verbazing komt hij tot de ontdekking dat de twee vermoorde hendeleders en hun collega Salvatore Valestra vroeger zaken deden met de vader van Andrea Beaumont, het meisje waar Bruce toen verliefd op was. Bruce heeft zich toen ook al afgevraagd waarom een gerespecteerde zakenman als Carl Beaumont contact had met hendeleders als Chuckie Sol, Buzz Bronski en Salvatore Valestra. Hij is daar nooit achtergekomen omdat Andrea en haar vader plotseling waren verdwenen. Bruce heeft daarna nooit meer iets van Andrea gehoord. Tot nu toe, want hij toeval ontdekt hij dat Andrea weer in Gotham is. De enige hendeleider die nu nog in leven is, Salvatore Valestra, is ervan overtuigd dat hij nu aan de beurt is. Hij zoekt daarom hulp bij iemand die vroeger ook al veel voor de hendeleders heeft gedaan. En je mag drie keer raden wie dat is! Inderdaad, Joker! Valestra biedt Joker veel geld om Batman uit de weg te ruimen. Maar Joker heeft zo zijn eigen ideeën en hij gebruikt Valestra als menselijke bom om Batman in de val te lokken. Alleen duikt Batman niet op, maar de geheimzinnige Phantasm! Nieuwsgierig hoe het verhaal verder loopt? Lees dan snel verder, want nu komt het zevende deel van...

BATMAN
HET MASKER VAN PHANTASM

TEKST: ALAN BURNETT
EN KELLEY PUCKETT
TEKENINGEN: MIKE
PAROBECK
EN RICK BURCHETT
KLEUR: RICK TAYLOR











JE KWAM
PREGIES OP TIJD.
WAS JE IN DE
BUURT?

NIE, MAAR IK
ZAG 'T OP DE TELEVISIE.
IK MOEST JE HELPEN!



LIEF VAN JE...

...MAAR IK WL NOG
STEEDE WETEN WAT ER NU
PRECIES IS GEBEURD!



WEEET JE NOG DIE AVOND
DAT WIJ HADDEN BESLOTEN OM
MET ELKAAR TE GAAN TROUWEN?
TOEN JIJ MI THUIS BRACHTI, WAREN
DE DRE BEDELERS BIJ
PAPA OF BEZOEK...



CARL ONG GEDULD RAAKT OF!
WIJ WELLEN DAT JE HET GELD ZO SNEL
MOGELIJK AAN ONS TERUGBESTAALT!

PAPA!



SORRY, MISS BEAUMONT,
DIT WAS NIET DE
BEDOELING!

GEEF ME NOG
EEN DAG, SAL EN IK
ZORG ERVOOR DAT JE
HET GELD KRIJGT!



WEEET JE DAT ZIKERT?

NATUURLIJK! ZO GAAN DE
BANKEN IN EUROPA OPEN ZIJN
ZORG IK ERVOOR DAT HET GELD
NAAR JULIE BANKREKENING
WORDT OVERGEMAAKT!



OKAY!
JE KRUIST NOG EEN DAG OM
HET GELD TERUG TE BETALEN,
MAAR ALS DAT NIET LUKT...

...BUZZ...
CHUCKIE...



ANDREAI: PAK JE KOFFER!
WE MOETEN HIER
ZO SNEL MOSSLEK WEG!

MAAR WAAROM?
JE ZEI DAT JE HET
GELD HAD!



ZO SIMPEL IS HET NIET. HET GELD ZIT VAST IN
ALLES. BIJ INVESTERINGEN DAT DUURT MAANDEN!

MAAR IK KAN NU
NIET WEG! BOUCE EN
IK GAAN TROUWEN!



ANDREAI: LISTER GOED NAAR MI!
ALS WE NIET SNEL VERDWAANEN, IS HET NIET ONZ
GEBEURD. DAN STUREN SAL BUZZ EN CHUCKIE
NUW MOORDENAARS OP ONZ AF!



FAP, HOS KON JE ZO DOM ZIJN OM
VOOR DIE MENSEN TE GAAN WERKEN?

GELOEF MI, ANDREAI, DAT
VRAAG IK MI NU OOK AF...



IK WIL HET VERLEDEN VERGETEN,
MAAR DAT KAN ALLEEN ALS IK
HET GELD HEB TERUGBETAALD.
IK BELOOF JE DAT IK DAT ZAL DOEN!

"WE ZIJN TOEN ONDER EEN VALSSE NAAM NAAR
EUROPA GEVLUCHT. DAAR HIEF PAPA DOOR HET
INVESTEREN TOT HI GENOEG GELD HAD ..."

...OM BUZZ CHUCKIE EN SAL TERUG
TE BETALEN. MAAR ZE WAGEN NIET
TEVERSDEN ZE WILDEN MEER GELDI
EN... ZE WILDEN PAPA!

BLIKBAAR
WAS ER MAAR
EEN UITWEG!

IS JOUW VADER
DE GEHEIMZINIGE
MOORDENAAR?

TOEN IK HOORDE DAT CHUCKIE SOL WAS VERAARD,
BEN IK TERUGGEKOMEN. OM PAPA TEGEN TE HOUDEN.
MAAR DAT IS NIET GESUKTI!

NIET SPIJT MI DAT IK AL DIE JAREN
NIETS VAN MIJ HEB LATEN HOREN.
MAAR HET KON NIET ANDERS.

DAT IS NU VOORBIJ!
BELANGRIJK IS DAT WE
WEER BIJ ELKAAR ZIJN.
ALLEEN MOETEN WE NOG WEL
JOUW VADER OPSPOREN!

IK HOOP DAT WE
NIET TE LAAT ZIJN!

HET IS FLIN OM U EN
MRS BEALMONT WEEER SAMEN
TE ZIEN, MASTER BRUCE.

HEEFT U AL
EENS IDEE WAT DIT
BETEKENT VOOR...

IK WEEET HET
NIET, ALFRED.
ER IS VEEL
VERANDERD.

U HET TOCH NIET
ONTWEGEN DAT U EN
MRS BEALMONT NOG STEEDS
VAN ELKAAR HOUDEN?

DAT IS HET
NIET, ALFRED.
MISCHIEU... ALS DIT
VOORU IS...

...HEV?...

MASTER BRUCE?

WACHT EVEN

OH NEE!

JOKER!

HAHAHAHA



VOLGENDE MAAND IN BATMAN MAGAZINE

ROBIN TEGEN SCARFACE

DEEL 8 VAN DE BATMAN
STORY

ALLES OVER DE EERSTE
BATMAN-FILM

DÉ PRIJSVRAAG!

IN DEZE AFLEVERING
VAN HET MASKER
VAN PHANTASM IS
GELUKKIG EEN
HELEBOEL DUIDELEK
GEWORDEN, MAAR
NU MOET BATMAN
OP ZOEK NAAR DE
GEHEIMZINNIGE
PHANTASM. EN HIJ
WEET DAT JOKER
HETZELFDE VAN
PLAN IS! ALS DAT
MAAR GOED
AFLOOPT!

DAT EN NOG VEEL MEER LEES JE IN BATMAN MAGAZINE
NUMMER 8! MIS HET NIET!

KOOP BATMAN MAGAZINE OF NEEM EEN ABONNEMENT!
VOOR 143,45 ONTVANG JE BATMAN MAGAZINE TWAALF KEER
IN JE BRIEVENBUS! STUUR VOOR EEN ABONNEMENT EEN
BRIEFGAART NAAR:
BATMAN MAGAZINE
ZWARTEWEG 6-C
1412 GD
NAARDEN



GIRLS TALK

Jullie hebben in dit nummer van Batman Magazine kunnen kennismaken met drie bijzondere dames. Om ze nooit meer te vergeten, stellen we ze nu even aan jullie voor.



BATGIRL

Barbara Gordon is inderdaad de dochter van commissaris Gordon. Zij zit nog op de middelbare school en heeft bovendien een haantje in de bibliotheek. Zij komt Batman en Robin af en toe een handje helpen.



HARLEY QUINN

Harley Quinn is het stümpe, maar oh zo gekke vriendinnetje van Joker.



POISON IVY

Je bent Poison Ivy vast wel een keer tegengekomen in de tekenfilmserie. Omdat zij alles wat groeit in bloei wil beschermen, komt zij vaak in botsing met de mensen die het milieu verwoesten. De politie en Batman zijn alleen niet zo blij met de manier waarop zij die mensen aanpakt. Poison Ivy heet in werkelijkheid Pamela Lillian Isley en zij is plantkundige.



T O T D A N !

BATMAN LOOK-A-LIKE PRIJSVRAAG!

WE ZIJN BENIEUWD OF JULLIE STRIPFIGUURTJES VOOR ONS
KUNNEN OPSPOREN DIE ZICH OOI ALS BATMAN HEBBEN VERKLEED.
DE BATFREAK DIE DE MEESTE LOOK-A-LIKES WEEET TE NOEMEN EN DAARVAN
EEN KOPIE OF FOTO NAAR ONS OPSTUURT, MAAKT KANS OP EEN:

SUPER HASBRO BATMAN FIGUUR!!!!

STUUR JE INZENDING VÖÖR 31 MAART 1995 NAAR:
BATMAN MAGAZINE, PRIJSVRAAG 7, ZWARTEWEG 6-C, 1412 GD NAARDEN.
WIE WEEET WIN JIJ!

VEEL SUKSES!

